

Geestrijke  
wijk



#### Horaires des offices Vieringen

LUN/MA	08h15
MAR/DIENS	08h30
MEF/WOENS	07h30
DO/DOEN	07h30
VEN/VEH	08h15
SAM/ZA	08h15

Alderaan/Ambassadeur  
MAR/DIENS 13h00-14h30  
DO/DOEN 13h30-14h30

<https://paroissetslahaye.com>

# Chapelle St. François

Wandelend langs de Vredeskapel in de Malakkastraat, werd ik bij het belendende pand getroffen door een bord op de houten tuindeur met de tekst 'Paroisse Saint François'... de deur stond half-open, en leidde via een tegelpaadje naar een kerkje. Een Franse Kerk in de Malakkastraat?

**Ik werd nieuwsgierig** en besloot contact op te nemen met de pastoor van de kerk de priester/kloosterling Marc Leroy voor een gesprek. Marc Leroy is een ondernemende, enthousiaste man met hart voor zijn mensen. Hij vertelt: 'Ik ben pater Marc Leroy en ben een Belgische priester. Mijn ouders kwamen uit Vlaanderen en werkten als katholieken voor de missie in de Congo. We waren thuis met 6 kinderen. Omdat we alle 6 in de Congo zijn geboren, spraken we thuis Frans. Na de onafhankelijkheid van Congo in 1960 zijn we teruggekeerd naar België. Ik was een van de jongsten thuis en wilde vanaf mijn 6e jaar al priester worden. Behalve priester (1985) ben ik ook kloosterling geworden. Ik maak deel uit van de congregatie van Paters Assumptionisten, die in Frankrijk in 1840 werd gesticht door

de priester d'Arzon. Deze kloosterlingen legden zich aanvankelijk toe op het geven van onderwijs aan gymnasia en aan scholen buiten Europa in Afrika en Zuid-Amerika.'

'Ik was pastoor in Brussel van de Basiliek de Koekelberg, de 5e grootste kerk ter wereld met meer dan 1000 parochianen. We ontvingen een brief van de bisschop van Rotterdam Mgr. Van den Eynden met het verzoek om een priester voor de Franstalige parochie hier naar Den Haag te sturen. Er waren geen Franstalige priesters meer in Nederland. De congregatie gaf mij de opdracht vanuit België om de Franstalige pastorale eenheid in Den Haag te stichten. Ik kende Nederland



nauwelijks. Al meer dan 15 jaar is deze katholieke Franse kapel in de Malakkastraat in gebruik. De kapel maakt deel uit van de Franstalige parochie op de Stoeplaan in Wassenaar. Op zondag gaan wij naar die grote kerk in Wassenaar, De Goede Herder. Daar komen meer dan 300 gelovigen. Hier in de Malakkastraat zien we iedere dag 10 à 15 mensen in de mis. Het zijn vooral jongeren. Zij komen voor of na hun werk naar de kapel. Veelal Fransen maar ook veel Franssprekende Afrikanen. Alleen al in Den Haag wonen meer dan

“  
**Hier in de Malakkastraat zien we iedere dag 10 à 15 mensen in de mis. Het zijn vooral jongeren. Zij komen voor of na hun werk naar de kapel.**

4000 Fransen. Zij werken veelal op Ambassades en voor Internationale Instituten. De missen en de preken worden ook in het Frans gehouden.'

'Er is veel contact met buurtgenoten. Ik zit in een buurt app en heb veel gesprekken met mensen uit de omgeving. We hebben regelmatig gezamenlijke ontmoetingen en maaltijden. Daardoor ontstaat een warme en waardevolle band.



Ik ben er zeker van dat de grootste rol van de priester, naast het gebed en de eucharistie vieren, het contact is met de mensen. Dat zie ik in onze parochie. Op alle niveaus hebben mensen behoefte aan een luisterend oor. Veel mensen zijn gekwetst door het leven en ervaren geen innerlijke vrede. We zien de mensen maar we kennen het hart van de mens niet. Als zij hun hart openen en zichzelf en anderen beginnen te vergeven, zijn ze op weg naar genezing en naar vrede. Ik ben dankbaar dat ik daar een kleine rol bij kan spelen.' **ES**

[paroissetslahaye.com](https://paroissetslahaye.com)